

De draad van Alexander Calder

Wat gaan de leerlingen doen?

Aan de hand van het kunstprentenboek *De draad van Alexander* van Sieb Posthuma maken kinderen kennis met de bekende kunstenaar Alexander Calder. Het boek gaat over de kracht van lijnen en de kracht van de verbeelding.

Tijdens de workshop leren de kinderen kijken naar kunst en treden ze in de voetsporen van Calder door zelf aan de slag te gaan met een eenvoudige draadfiguur.

De leerkracht krijgt daarnaast lessuggesties, met het boek en verwerkingsopdrachten, zodat de kinderen na de workshop nog verder kunnen leren over Calder op school.

Praktisch

Periode	vrij te kiezen
Duur	60 minuten
Locatie	In De Cultuurfabriek en op school
Uitvoering	door medewerker van de Bibliotheek
Kosten	€3,50 per leerling
Reserveren bij	School & Cultuur Veenendaal

Doelen

- Leren kijken naar kunst
- Verbeelding vergroten

Leuk én veilig!

Deze workshop vindt plaats in De Cultuurfabriek, waarbij er maatregelen zijn getroffen rondom de hygiëne en het bewaren van anderhalve meter afstand.

Deze workshop is na overleg ook door een medewerker van de Bibliotheek uit te voeren op school.